



Gereformeerde Basisschool

De Triangel

**Nieuwsbrief november
2018**

Van de directie

Verdriet en blijdschap

Op 2 november werden we overvallen door het verdrietige bericht dat Jill, dochter van Wilma en Patrick en zusje van Fey, na een zeer kort ziekbed was overleden. U heeft hierover in de brief van locatiedirecteurt Martin Brouwer over kunnen lezen. Veel van u hebben meegeleefd door een berichtje in het boek voor de familie, wat erg gewaardeerd wordt. In zo'n verdrietige situatie is het soms moeilijk de juiste woorden te vinden, maar we zijn dankbaar dat we dan troost mogen zoeken bij onze hemelse Vader. Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.

En zoals dat in het leven kan gaan, liggen verdriet en blijdschap soms heel dicht bij elkaar. Want op 17 november mocht Senne, de zoon van meester Herman ten Heuw en zijn vrouw Eline geboren worden. De kersverse ouders geven aan zich gezegend en dolgelukkig te voelen. We wensen het gezin Gods zegen toe!

Graag sluit ik deze boodschap over verdriet en blijdschap af met de woorden van Romeinen 14:7-8
'Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

Conciërges

Al heel wat jaren is Robert Nijkamp conciërge op de Triangel. Zoals u eerder in het Triangelnieuws heeft kunnen lezen, mocht hij vanaf de zomervakantie na een lange periode van ziekte weer terugkeren op de werkvloer. Wat in de voorliggende periode wel duidelijk is geworden, is dat

het werken op drie scholen (want Robert werkt ook nog op de Bron en Fontein en Enschede) Robert zwaar valt. Daarom is in goed overleg besloten dat Robert vanaf januari conciërge blijft op de beide Enschedese scholen en daarmee afscheid neemt van de Triangel. Dit is overigens niet een heel definitief afscheid, want naast zijn taken op de scholen zal Robert samen met Gerrit Botter een bovenschools klusteam gaan vormen, dus mogelijk zien we hem nog wel eens verschijnen op school. We zullen natuurlijk de mogelijkheid organiseren om afscheid te nemen van Robert, hier hoort u te zijner tijd meer van.

Zijn taken worden overgenomen door Gerrit Botter. Hij heeft dit ook al tijdelijk gedaan tijdens de afwezigheid van Robert. Op dit moment rondt Gerrit zijn schilderwerkzaamheden af en vanaf de kerstvakantie zal hij 1 dag per week als conciërge aan de slag gaan.

Parro

Het is u vast niet ontgaan: als school zijn we het communicatiemiddel Parro gaan gebruiken. In de eerste instantie maken we gebruik van de functie waarin we als team ouders kunnen bereiken. Dit hopen we in de (nabije) toekomst verder uit te breiden, zodat ouders ook contact met elkaar en met de leerkracht op kunnen nemen. Het is dan wel belangrijk dat alle ouders gekoppeld zijn aan Parro, dus heeft u zich nog niet aangemeld (zie uw mail voor de handleiding en code), dan willen we u vriendelijk verzoeken dit alsnog op korte termijn te doen.

Met vriendelijke groet,
Ineke Luisman
Locatiecoördinator gbs de Triangel

De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met **IPC** op school. Wij hebben met thema Nederland waterland gewerkt. In deze unit zijn we dieper ingedoken op de watersnoodramp, waar duinen en dijken liggen, waar de polders liggen, hoe dit tot stand zijn gekomen en welke belangrijke namen hier een bijdrage aan hebben geleverd. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag middag hebben we in afwisselende groepjes en werkvormen gewerkt. Vrijdag 30 november '18 is in ons lokaal een museum waar de leerlingen uitleg gaan geven over de verschillende onderwerpen waar zij de afgelopen tijd mee aan de slag zijn geweest.

Daarnaast was er nog **nieuws van meester**. Al maanden kregen we iedere vrijdag een update hoe het met de zwangerschap van Eline ging. Elke vrijdag een paar leuke weetjes over hoe groot en hoe zwaar de baby is.



Zaterdagavond om 23:43 uur is Senne geboren. Dit betekende dat maandag, dinsdag en woensdag er verschillende juffen voor onze groep hebben gestaan, waarvoor dank uiteraard!

We zullen nog een datum moeten gaan plannen, maar Senne komt natuurlijk ook even een keertje een kijkje nemen in de klas.

Op woensdag 28 november zijn we met de hele groep naar het Greijdanus College geweest in Enschede. We hebben daar een Experience Day gehad. Dit hield in dat we allemaal lessen gingen volgen die je ook op de middelbare school zou gaan krijgen. De leerlingen konden zich opgeven voor twee grotere

workshops en daarnaast kreeg iedereen ook nog drie kortere lessen. Wat natuurlijk een groot verschil is ten opzichte van het basisonderwijs is dat de leerkracht niet van les wisselt, maar de we zelf naar het volgende lokaal moesten gaan. Sommige leerlingen moesten hier nog wel een beetje aan wennen en raakten even de weg kwijt. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde ochtend waarin we veel nieuwe en leuke dingen konden leren door te ervaren.

Belangrijke informatie vanuit Hengelo sport:

Ieder jaar gebeurt het weer: Het ijs is nog niet betrouwbaar, maar toch wagen mensen om het ijs op te gaan. Hierdoor kunnen natuurlijk ernstige ongelukken ontstaan. Hengelo Sport springt hier, tijdens **SWIM**, "de natte gymlessen" in het Sportbad van het Twentebad, op in. Alle kinderen van de groepen 7&8, ongeveer 1900 kinderen van 30 verschillende basisscholen zullen deze les gaan volgen. De kinderen leren wat je moet doen als je door het ijs zakt en hoe je moet handelen als iemand anders door het ijs is gezakt. **Maandag 10 december** zal deze les voor ons op het programma staan, alle leerlingen moeten tijdens deze les een plasticzak, een lange broek, T-shirt en een muts meenemen. De kleding moeten ze in de kleedkamer voor de les aantrekken over de zwemkleding.

Tot de volgende keer! Groeten,

Groep 7/8 en meester ten Heuw

We hebben enorm afwisselende weken achter de rug. Hieronder een korte impressie van alles wat we geleerd en gedaan hebben. Natuurlijk naast ons gewone schoolwerk, waar we ook stevig aan gewerkt hebben.

Laatst hebben we een praktische **rekenles** gehad waarbij we de inhoud van allerlei voorwerpen gemeten hebben. De kinderen hebben meer met de computers gewerkt en kunnen nu prachtige powerpointpresentaties maken.

Op de **IPC middagen** werkten we rondom het thema luchthavens. We hebben geleerd wat er op een luchthaven allemaal gebeurt en ook hoe dat in het Engels heet. We weten nu hoe een boardingpass werkt. We hebben plattegronden gemaakt, beroepen uitgezocht en dit aan de klas gepresenteerd. We zijn ook creatief bezig geweest met onder andere het ontwerpen van een logo. Eigenlijk teveel om op te noemen. We zouden het daarom ook heel leuk vinden om het aan u te laten zien op **maandagmiddag 10 december van 14.15-15.00 uur**.

U bent van harte welkom bij onze tentoonstelling/presentatie over IPC.

Vlak na de herfstvakantie hebben we een **spelletjesmorgen** gehad in de

Sterrentuin. Dit was georganiseerd door zorgstudenten om ouderen en kinderen samen te laten optrekken. Helaas kwamen er geen ouderen opdagen. Toch was het erg leuk en gezellig en hebben we in de nabespreking alsnog van alles geleerd over ouderen.

We hebben al weer twee keer een middag **gezwommen** in het Twentebad. Dat was heel leuk! Al zijn we de laatste keer wel geschrokken toen Julian opeens met zijn fiets viel en een snee boven zijn oog had. Het is elke keer weer een spannende

onderneming om met de groep te fietsen. De kinderen fietsen trouwens wel heel netjes en we zijn ook heel blij met de hulp van de begeleidende ouders!

Op dinsdag 6 november kwam de **brandweer** op school. We mochten de grote zware kniptangen en andere instrumenten bekijken. Ook hebben we in de brandweerauto gezeten en geleerd wat de brandweer allemaal doet. Daarna kwam er een brandweerman in de klas die ons verteld heeft over het belang van rookmelders. Nine mocht het grote zware brandwerende pak aan.

We hebben stil gestaan bij **dankdag** en veel gezongen om God te danken voor al zijn zorg en zegen! Fijn dat er ook zoveel schoenendozen gemaakt zijn. In de bijbelverhalen voor en na dankdag stonden we stil bij de verhalen van Jakob en Jozef.

Kortom, we hebben veel geleerd en veel gedaan. Het waren afwisselende en leerzame weken. En nu zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen voor Sinterklaas. We zijn heel benieuwd naar alle creatieve surprises en gedichten die we 5 december voor elkaar meenemen.

Met vriendelijke groet,

Ineke Luisman, Jaëlle Valk en Renate Klunder



Via Parro bent u al goed op de hoogte wat er allemaal gebeurd in de klas. Leuk om te zien dat er zoveel ouders mee lezen en van het nieuws op de hoogte zijn.

Groep 3: Veilig leren lezen:

In deze kern leert uw kind de letters: h - w - o - a - u en de woorden: huis-weg-bos-tak-hut.

De letters i - m - r - v - s - aa - p - e - t - ee - n - b - oo zijn bekende letters geworden. De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt.

De derde-persoons-t

In deze kern leert uw kind het lezen van werkwoorden met de derde-persoons-t, zoals: 'loopt', 'maakt' en 'rent'. U zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen. Vertel uw kind hoe knap u dat vindt!

*Vergeet niet te lezen met uw kind.
Lezen op school is vaak niet genoeg,
dus thuis blijven lezen is belangrijk!*

Groep 4: Spelling/taal

De spellingcategorieën in groep 4 worden steeds lastiger. In dit hoofdstuk krijgen de kinderen te maken met de ieuw, uw en eeuw. Een regel die tot in groep 8 een struikelblok kan zijn. Via Parro heb ik u al op de hoogte gebracht voor het extra oefenen via spellingoefenen.nl. Dit is zeker aan te raden! U krijgt elke keer als er een

signaaldictee/controledictee is geweest, deze mee naar huis. Afgelopen woensdag is dit ook gebeurd. Op die manier kan u ook goed zien wat uw kind nog lastig vindt.

Rekenen groep 3:

Bij rekenen in groep 3 zijn we bezig met sommen tussen de 10 en 20. Dus sommen zoals: $12 + 5 = 17$ en $17 - 5 = 12$. De opbouw van deze sommen komen ook aan bod: Dus $2 + 5 = 7$, dus $12 + 5 = 17$. Sommige kinderen

hebben dit gelijk door, voor anderen is het lastig. U kunt uw kind hier goed bij helpen.

Rekenen groep 4:

In groep 4 zijn we druk bezig met de tafels, elke week een nieuwe tafel. Op de lijst achterin de klas kan u zien of de tafel gehaald is. Wanneer de tafel niet gehaald is, neem ik contact met u op. De sommen waar de kinderen mee in aanraking komen zijn: $48 + 5$ en $24 - 8$. Pittige sommen. Over het tental heen en hoge getallen. *De tussenstap is goed te oefenen via gynzy.nl*

Sinterklaas:

Vergeet u niet een cadeau te kopen als ouder voor **maximaal** €4. Deze moet ingeleverd worden voor 5 december, voorzien van de naam van uw kind, in het magazijn bij de personeelstoilet in de doos van de groep. Graag de naam van uw kind dan doorstrepen.

Groetjes Annebeth van der Veen.



Thema vervoer

De afgelopen weken heeft ons thema vervoer ons veel geleerd: zo bekeken we onze fietsen, bezochten we een echte werkplaats en fietsenwinkel, bekeken we de auto en in die week kwam een brandweerauto op het schoolplein die we mochten bekijken, we hebben gewerkt over de trein en de boot. Veel woorden hebben we leren kennen. Dit alles hebben we mogen afsluiten met een presentatie aan de ouders afgelopen woensdag. Tot 5 december werken we over sint en daarna zullen we Kerst centraal hebben.

Pengreep



In het vorige triangelnieuws schreven we iets over de pengreep. We blijven benoemen aan de kinderen om potloden, stiften enz goed vast te houden. We merken ook dat zodra we er als leerkracht niet bij zijn ze toch weer snel hun eigen favoriete greep gebruiken (3 vingers op het potlood of de duim over de vinger). De jongste kleuters hebben vaak nog het potlood vast in een vuistgreep. Graag hier thuis ook op letten, het bevordert een betere motoriek en kunnen de kinderen in groep 3 beter vloeined leren schrijven.

Taal

Wat leren we bij de kleuters? Bij dit onderdeel moet u denken aan voorlezen (aanbieden van zinnen, woorden en veel nieuwe woorden leren ze hier). Daarnaast zijn we bezig met rijmen, woorden bekijken en ontdekken dat ze uit letters bestaan, net zoals zinnen uit woorden bestaan. Ze leren te luisteren naar: wat hoor je vooraan of achteraan bij een een woord, waar begint een zin...

Rekenen

Ook dit is een onderdeel waar we veel aandacht aan geven: tellen, aanwijzen

en tellen, verder tellen vanaf een bepaald getal, terug tellen, tellen met sprongen van 2. Daarnaast leren we ze veel begrippen: laag-hoog, veel-weinig, meer-minder, zelfde, rangtelwoorden...

Bijbelverhalen

De verhalen van Jozef hebben we verteld. Mooi is om te vertellen hoe God voor zijn volk zorgde, ook wanneer het moeilijk was. Nu gaan we de verhalen van Mozes vertellen. Ook daar mogen we laten zien hoe God zorgt. Nog even, en dan mogen we weer de verhalen rond de geboorte van onze Verlosser vertellen. Altijd weer mooi om te laten zien hoe God Zijn Zoon zond als baby'tje en hoe Hij Zijn belofte na kwam en ons heeft vrij gemaakt van alle verkeerde dingen die we doen.

Begin november hebben we dankdag gehad, hierbij mochten we de Here danken voor alles wat Hij ons geeft. Soms is het heel duidelijk waarvoor we dankbaar kunnen zijn en waarvoor we kunnen danken, maar soms is het moeilijke en gebeuren er moeilijke en verdrietige dingen en is danken moeilijk. Ook hier hebben we over gesproken...kleuters zijn hier heel onbevangen in en kunnen dingen zeggen als: maar God zorgt altijd voor je!!

Gym

Elke woensdagochtend gaan we gymmen. Omdat het weer kouder is, gymen we vaker. Vorige week hebben de kinderen 'pietengym' gehad en verdienden ze allemaal een echt 'pietendiploma'. Hiervoor moesten ze over de bank lopen (dak), pakjes in de kast (schoorsteen) gooien...

Dit was het voor deze maand.
Een hele fijne herfstvakantie!

Groetjes, Ineke Poel en Judith Liefers

Bedankt!!

Lieve ouders, leraren, kinderen.
Na dat wij afscheid hebben moeten nemen van ons dochtertje Jill, die overleden is aan acute lymfe leukemie,

willen wij iedereen heel erg bedanken voor alle lieve woorden, kaartjes en medeleven. Het verzacht een beetje in deze moeilijke tijd. We zijn dankbaar met zulke lieve mensen om ons heen.

Liefs familie vos



5 december

We vieren het sinterklaasfeest op woensdag 5 december. Wat is de bedoeling en hoe gaat dit allemaal:

groep 1-4:

Omdat u uw kind het beste kent qua wensen koopt u als ouder een cadeautje van **maximaal €4**. We willen u vriendelijk verzoeken zich aan dit bedrag te houden, zodat niet het ene kind een groter/duurder cadeau krijgt en het andere kind een klein cadeautje.

U kunt de cadeautjes in de week voor 5 december ingepakt en voorzien van naam in het magazijn bij de personeelstoilet in de doos leggen van de groep. Graag naam van uw kind op de lijst daar doorstrepen.

groep 5-8:

Groep 5-8 heeft lootje getrokken en koopt voor **€4 euro** een cadeautje, verpakken dit in een zelf gemaakte surprise en maken hier een gedicht bij. Deze groepen vieren in hun eigen groep dit feest.

De aankomst van Sint en de pieten zal zo rond 8.45 zijn en hierbij mogen alle ouders aanwezig zijn.

Groep 1-4 vieren het feest verder in het speellokaal en de **ouders** van deze kinderen mogen hierbij zijn. Groep 1-2 voor de pauze en groep 3-4 na de pauze.

****** Voor de kleine **niet schoolgaande** kinderen regelt de activiteitencommissie op school oppas. U kunt hier gebruik van maken of zelf oppas regelen. Zo kunnen de kinderen van groep 1-4 en u rustig genieten van het feest.



Buddy voor nieuwe ouders

De eerste nieuwe ouders zijn aan een buddy gekoppeld. We hopen op deze manier dat ouders elkaar bij praten over organisatorische dingen, die voor ons zo gewoon lijken, maar voor ouders

vaak niet. Natuurlijk mogen ze daarnaast ook altijd met vragen bij de leerkracht komen. Vragen die specifiek over hun kind gaan of andere persoonlijke zaken, zijn/blijven voor de leerkracht.

Schoenendoosactie actie4kids

Er zijn in **totaal 65 dozen** versierd en gevuld. Fijn dat wij ons steentje konden bijdragen om kinderen die het heel wat minder goed hebben dan wij, blij kunnen maken.



Sponsor kind van de Triangel

U hebt vast al regelmatig in de klas een spaarpot zien staan in de vorm van een paddenstoel. Waarschijnlijk doet uw kind er ook regelmatig een bijdrage in, maar misschien vraagt u zich ook af waar deze spaarpot voor is. Via de spaarpotten halen we geld op voor ons sponsorkind in India.

Als school sponsoren wij Anubhav Saunta. Hij is geboren op 25 maart 2006 en neemt, samen met zijn familie, deel aan het dorpsprogramma in Koraput, Orissa.

Anubhav woont in een dorp dat ver onder de armoedegrens leeft. Door uw bijdrage wordt er geïnvesteerd in goed

onderwijs, zodat Anubhav naar school kan gaan en later een beroepsopleiding kan volgen. Hij is nu twaalf jaar en zit in de achtste klas.

In zijn dorp wordt er dankzij uw bijdrage ook geïnvesteerd in gezondheidszorg en economische ontwikkeling. Uw bijdrages komen dus ten goede aan de hele gemeenschap.

We zijn blij dat we hier in zo'n welvarend land leven met goed onderwijs en goede gezondheidszorg. Helpt u a.u.b. mee voor kinderen die het minder goed getroffen hebben, zodat ook zij mogelijkheden krijgen om zich goed te ontwikkelen?

Heb zou heel fijn zijn als uw kind regelmatig geld mee mag nemen voor Anubhav Saunta.

Alvast bedankt!



Agenda

woensdag	5 december	sinterklaasfeest (info volgt tzt)
donderdag	20 december	kerstviering (info volgt tzt)
vrijdag	21 december	triangelnieuws, II 12.30 vrij!
Maandag	24 dec-4 jan	kerstvakantie
Maandag	7 januari	start in het nieuwe jaar
Woensdag	9 januari	opa en oma ochtend
Maandag	22 januari	studiemiddag, II 12.15 vrij
vrijdag	25 januari	triangelnieuws
vrijdag	1 februari	rapport 1
Dinsdag	5 februari	kijkspreekavond
donderdag	7 februari	kijkspreekavond

